



הליך הפנייה המשולבת 2011 - דף נתונים

נובמבר 2010

המימון המבוקש בהליך הפנייה המשולבת 2011 על פי כוח משימה / מגזר

סך המימון המבוקש בהליך הפנייה המשולבת 2011 - 575 מיליוני דולרים ארה"ב



להתאוששות ולתמוך בהן, כולל בעזה. לשם כך עליהן לנצל ולהתבסס על מאמצים שנעשו עד כה להגדיל את היכולות לעצמאות כלכלית ולהגן על מקורות מחיה.

6. הליך הפנייה המשולבת לשנת 2011 פותח **תוך התייעצות קרובה עם הרש"פ**, במיוחד המשרד לתכנון ופיתוח מנהלי (MoPAD). ב-20 באפריל 2010 אישר קבינט הרש"פ את המשך הפיתוח של הליך הפנייה המשולבת. נציגי משרדים שונים ברש"פ השתתפו בשלב הערכת הצרכים ואישור המיזמים שנבחרו באמצעות צוותי המשימה ההומניטריים.

7. הליך הפנייה המשולבת 2011 כולל מחויבות חסרת תקדים מצד הקהילה ההומניטרית לשימת דגש רב יותר על המימד המגדרי של המצב ההומניטרי, באמצעות - בין היתר - יישום של סמן מגדרי בעיצוב, ביישום ובניטור של מיזמי הליך הפנייה המשולבת, ושימוש במדדים ומטרות מפולחים על פי מין. כמו כן משקף המסמך **שימוש רחב יותר בתכנון מבוסס-תוצאות**, עם הגדרה של תוצאות ותפוקות לכל כוח משימה / מגזר וזיקה ברורה בין מיזמים אינדיבידואליים לתוצאות בכוח המשימה / המגזר הרלבנטי.

8. נכון ל-25 בנובמבר 2010, מומנו רק 50% מהליך הפנייה המשולבת לשנת 2010. נתון זה נמוך משמעותית מכיסוי המימון בסך 70% שגרשם בהליך

1. הליך הפנייה המשולבת (CAP) לשנת 2011 לשטח הפלסטיני הכבוש (שפ"כ) מציג **אסטרטגיה שתוקצבה בסך 575 מיליוני דולרים ארה"ב** ונתמכת על ידי 213 מיזמים, ביניהם 147 של ארגונים לא ממשלתיים מקומיים ובינלאומיים ו-66 של סוכנויות או"ם.

2. המצב בשפ"כ בשלהי 2010 מאופיין בקיפאון מדיני מתמשך, בחשיפה קבועה לאלומות, בהגבלות מתמשכות על גישה ותנועה ובהפרות מתמידות של זכויות אדם, גורמים שכולם מובילים למצב הומניטרי ממושך.

3. למרות השיפורים המקרו-כלכליים שניכרו לאחרונה, **הצרכים נותרו כבירים**, במיוחד בתחומים שבהם שליטתה של הרשות הפלסטינית (רש"פ) מוגבלת, דהיינו שטח C, ירושלים המזרחית ועזה. הליך הפנייה המשולבת 2011 מתמקד בהבאת סיוע הומניטרי ומתן הגנה לאוכלוסיות החלשות והפגיעות ביותר בעזה (שלבדה מהווה 58% מן המימון המבוקש), שטח C וירושלים המזרחית.

המימון המבוקש להליך הפנייה המשולבת, על פי מיקום



4. התגובה ההומניטרית לשנת 2011 מאורגנת סביב כוחות המשימה והמגזרים הבאים: חקלאות, מזון-תמורת-עבודה / סיוע בכסף מזומן, חינוך, ביטחון תזונתי, בריאות ותזונה, הגנה, מחסה, מיס, תברואה והיגיינה (WASH) ותיאום.

5. האסטרטגיה והמיזמים ההומניטריים המוצגים בהליך הפנייה המשולבת 2011 מטפלים **רק בחלק מן הצרכים הקיימים בשפ"כ**. רבים מן הצרכים הללו מחייבים התאוששות ופתרונות ארוכי טווח יותר במסגרת התוכניות הלאומיות הפלסטיניות ואסטרטגיות אחרות, ופיתרון של הסכסוך המדיני שבשורשו של המצב הקיים. על המדינות התורמות לעשות כל מאמץ לזהות הזדמנויות

המימון המבוקש לעומת המימון שהושג בהליך הפנייה המשולבת 2010, על פי כוח משימה / מגזר



*מימון שהתקבל לקרן חירום לתגובה הומניטרית, לשירותי תיאום ותמיכה ולביטחון תזונתי כולל העברה משנים קודמות

9. **למימון מצד המדינות התורמות נודעת חשיבות מכרעת.** בלי משאבים כספיים מספיקים שיינתנו בעתם, רבים מן הצרכים והסבל שנותחו בהליך הפנייה המשולבת 2011 ייוותרו בלא כל טיפול, והמטרות, הקדימויות, התוצאות והתפוקות של הליך הפנייה המשולבת לא ימומשו.

הפנייה המשולבת לשנת 2009. כמו כן מסתיר נתון זה את ההבדלים על פני כוחות המשימה השונים. בעוד שתיאום, ביטחון תזונתי, בריאות ותזונה, מחסה /פריטים שאינם מוצרי מזון זוכים למימון טוב (90%, 62%, 87% ו-65% בהתאמה), מימון לכוחות משימה / מגזרים כמו חקלאות, חינוך ומים, תברואה והיגיינה עדיין חסר במידה רבה, עובדה היוצרת פערים קריטיים בתגובה ההומניטרית.

ניתוח מגמות בהליך הפנייה המשולבת לשפייכ על פני השנים

